



HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN „BOY ECURY" GEVONDEN.

Vooraf eerst moeten wij constateren, dat het vinden van het stoffelijk overschot van Boy Ecury een grote troost, ja zelfs een opluchting betekent voor de ouders van Boy, die zwaar gebukt gaan onder dit smartelijk verlies, te meer daar hun gevallen zoon, zelfs gevraagd had in zijn testament om op zijn geboortegrond Aruba te worden begraven. Alhoewel bijna iedereen getwijfeld had aan de vondst van het lijk — wij ook eronder begrepen —, blijkt nu dat er degelijk geen vergissing bestaat en dat het voor den Almachtigen God niets onmogelijks is; hierbij moeten wij aanmerken, dat haar moeder altijd in het vast geloof leefde, dat het cadaver van hare geliefden zoon teruggevonden zou worden.

Hoe is men te weten gekomen, dat genoemd overschot zeker van Boy was? Wit werd eerst bevestigd uit een brief door de familie Ecury ontvangen van een ex-compagnon van Boy, waaruit duidelijk te lezen was het volgende:

„Er is namelijk kort geleden een aantal slachtoffers op de Waalsdoppervlakte gevonden op aanwijzingen van een oudlid van een vuurpeloton. Op 14 Jan. jl. waren allen geïdentificeerd op drie na, die bij elkaar in een kleiner graf werden ontdekt. Ik ben toen met mevr. Cramer naar de betreffende Dienst gegaan, die in het oude kamp te Amersfoort is gevestigd. Na vergelijking van talrijke data en gegevens die alle klopten met datgene wat aan de opsporings-officieren, de kapiteins van Luyk en Lanting, bekend was, werden mij de overschotten van kleren en schoenen getoond. Ik had hierbij vooral mijn hoop gesteld op een trui, die ik diezelfde dag aan Boy geleend had en die van een zeer bijzonder en dik maaksel was. De resten van de trui heb ik met volkomen zekerheid herkend. Ook zijn winterjas herinner ik mij. Voorlopig zijn de stoffelijke overschotten in zinken kisten, waaromheen houten kisten, opgebaard in een chapelle ardente in het kamp, gedeckt door de Nederlandse vlag.

Verder volgt copie van een andere brief tw. Comité „Oranje-Hotel" en getekend door E. P. Weber.: Op 30 November 1946 werd een Duitse officier van de

Grüne Polizei, Ernst (d.i. de naam; waaronder Boy bekend stond bij de ondergrondse beweging!!) door de Dienst voor Identificatie en Berging een onderzoek ingesteld op de Waalsdoppervlakte. Den officier was belast geweest met de fusileringen. Op die dag werd een graf van 6 en een van 4 slachtoffers gevonden. Op Maandag 2 December 1946 werd wederom door peiling een graf gevonden en wel van 3 slachtoffers. De plaats voorbij het begin van de Waalsdoppervlakte, links begrenzend door de Frederic kazerne, rechts door een betonnen muur; de slachtoffers lagen met het gezicht naar de Duinen. Uw zoon lag in het meest linkse graf. Vastgesteld werd, dat zij door fusilering om het leven waren gekomen. De beide andere slachtoffers waren P. A. Fantener van Vlissingen en Bernard Cramer.

Uw zoon is overgebracht naar Amersfoort, het centrum van de Identificatie, in afwachting omtrent de beslissing over de begrafenis. Het zal voor U en de Uwen ongetwijfeld een grote geruststelling zijn thans zekerheid te hebben omtrent het verblijf van het stoffelijk overschot van Uw zoon; doordien er thans een plek in ons land is, waar de nabestaanden en belangstellenden aan dit stoffelijk overschot bij voortdurende hun eerbiedige hulde voor deze verzetsheid kunnen brengen. Ik heb mij in verbinding gesteld met den heer Brantenaar met het verzoek mij mede te delen, waar Uw zoon zal worden begraven, omdat ik namens het Comité in de gelegenheid zal kunnen zijn van onze belangstelling getuigenis te kunnen afleggen.

U nogmaals van harte kracht toewensend in een moeilijk lot, vader van een verzetsheid te zijn, met de meeste hoogachting

w.g. E. P. Weber

Tot slot publiceren wij copie van een brief aan de Dienst voor Identificatie en Berging, alwaar te lezen staat het volgende:

Wat betreft de kosten van het vervoer tot Aruba hebben wij besloten in dit uitzonderlijk geval, uit waardering voor de dienst, die de overledene ten behoeve van het Nederlandse volk gedurende de bezettingstijd der Duitsers heeft verricht, vrachtvrij vervoer aan te bieden. Dit kunt U

de familie, naar wij begrijpen genaamd Ecury, mededelen.

w.g. K.N.S.M. N.N.

H. v. Lennep

Volgt nog extract van een officieel schrijven door de Dienst Identificatie en berging Centrum Amersfoort Kamp Laan 1914;

Het stoffelijk overschot van Uw zoon is op aanwijzen van een officier der Grüne Polizei, Rest genaamd, op 2 December 1946 samen met Fantener van Vlissingen uit Helmond en Cramer uit den Haag, door onze dienst gevonden aan de voet van een duinenrij op de Waalsdoppervlakte te Scheveningen (Gemeente Wassenaar).

Nadat de eerste 10 slachtoffers werden geïdentificeerd, konden wij ongeveer een week daarna de identificatie van wijlen Uw zoon tot stand brengen, hetgeen geschiedde aan de hand van kledingsresten, die herkend werden door den heer A. J. D. Brantenaar, terwijl ook het signalement van zijn gebit samenviel met de door ons opgenomen gebitsstatus. De heer Brantenaar tekende de verklaring bij een gehouden confrontatie op 15 Jan. 1947 ten overstaan van ondergetekende als te zijn Segundo Jorge Alberto Ecury, geboren 23-4-22 te Aruba in Ned. W. Indië, zonder beroep, woonplaats Tilburg.

Door krantenknipsels uit de tijd van de fusilering en door gegevens van politiewege kwamen wij tot de groep van genoemde drie personen waaronder Uw zoon.

w.g. Kapt. J.H.A. van Luyk
(Hoofd centrum Amersfoort,
Dienst Identificatie en Berging.)

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat men hier werkelijk te doen heeft met het stoffelijk overschot van Boy Ecury, dat binnen korte tijd naar West Indië zal worden getransporteerd, alwaar hij op zijn geboortegrond zal worden ter ruste gelegd.

Wij twifelen geen ogenblik, dat Z. E. Gouverneur dr. P. Kasteel, die reeds zoveel gedaan heeft, door bemiddeling bij den Minister enz., een laatste bemiddelingspoging zal aanwenden, om wanneer het stoffelijk overschot van Boy Ecury op Curaçao zal zijn aangekomen, om zulks ten spoedigst naar Aruba te laten derigeren, daarbij bedenkende, dat het gaat om een verzetsheid, die zijn jong leven geheel en al overgaf voor het Vaderland en vrijheid van zijne medemens.